

Euro-Szachy 2014 in Bydgoszcz (Polen)

Dag 1: Maandag 28 april

Vertrek naar Berlijn en aankomst jeugdherberg



Op maandag 28 april 2014 kwam de groep schakers en hun begeleiders rond 06.00 uur bij elkaar op het terrein van Adelante te Valkenburg voor de eerste etappe naar Berlijn en vervolgens naar de jeugdherberg Wandlitz bij Berlijn. Met een kleine vertraging werd om 07.00 uur vertrokken.

We maken de reis met een rolstoelbus van Lindetours te Voerendaal.

De ouders stonden er trouw bij om ons uit te zwaaien!!





Onderweg werd als vanouds regelmatig geschaakt. Onder leiding van Ben van Uden en Ton Montforts werd de ene na de andere partij gespeeld en geanalyseerd met het oog op de komende schaakwedstrijden in Bydgoszcz.

Ook werden onderweg broodjes gesmeerd waar iedereen gretig gebruik van maakte. Koffie, thee en fris was ook aanwezig in de bus. Tijdens een korte (sanitaire) stop bij een wegrestaurant werd in de speeltuin even stoom afgeblazen. Maar ook hier werd weer geschaakt, om niet uit de routine te raken. Ook de foto's op de volgende pagina's spreken voor zich.







De laatste twee foto's zijn van na de aankomst in Wandlitzsee, onze jeugdherberg. Hier toonde sommigen dat ze nog steeds energie hadden en ook nog lenig waren.



Nadat we samen iets gedronken hadden in het park van de jeugdherberg (en genoten hadden van het prachtige uitzicht met ondergaande zon over het meer) werd vertrokken naar een restaurant iets verderop voor een geweldige maaltijd met een overheerlijk toetje als afsluiting van een lange eerste dag.

Euro-Szachy 2014 in Bydgoszcz (Polen)

Dag 2: Dinsdag 29 april

Fotospeurtocht door Berlijn



Na de eerste nacht in de jeugdherberg werden we in de vroege ochtend verrast met een heerlijk ontbijt.

Om 08.30uur zat iedereen in de bus richting Berlijn. Bij de Berliner Zoo stapte een Duitstalige vriendelijke gids bij ons in de bus voor de sightseeing tour door Berlijn.

Zij wist door haar goede uitleg de aandacht van de jongeren vast te houden.





Op verschillende plaatsen stopte de bus en gaf de gids ter plekke goede uitleg. Met name bij Checkpoint Charlie kregen de jongeren een goed beeld van het gedeelde Berlijn. Op de foto zien we dit goed uitgebeeld: onze jongeren met een voet in West Berlijn en een voet in Oost Berlijn.

Jayden was heel moedig, hij durfde op de foto met twee Amerikaanse soldaten bij Checkpoint Charlie.





Vervolgens gingen we met de bus naar de East Side Gallery waar een groepsfoto werd gemaakt samen met de gids voor de beschilderde muur.

Daarna werd gestart met de fotospeurtocht. We werden verdeeld in vier groepen met een plattegrond en opdrachten. Onderweg zijn enkele sfeer foto's gemaakt. We kwamen langs diverse high-lights van Berlijn. Het was een warm en zon overgoten Berlijn met een pittige speurtocht.



Enkele sfeerfoto's tijdens de speurtocht door Berlijn.

De groep van Pierre was de weg kwijt geraakt en heeft de hulp moeten vagen aan een zwartrijder/ zwartrijdster!



Terug bij de jeugdherberg werd in het park nog nagepraat en opnieuw geschaakt. De buschauffeur ontpopte zich als een geduchte tegenstander. Vervolgens werd weer heerlijk gegeten. Tijdens het diner was de bekendmaking van de prijswinnaars van de speurtocht.

Zie laatste foto voor de prijswinnaars.

Euro-Szachy 2014 in Bydgoszcz (Polen)

Dag 3: Woensdag 30 april

Vertrek vanuit Berlijn naar Bydgoszcz



Na vertrek uit de jeugdherberg werd er weer ijverig geschaakt in de bus.

Onderweg hadden we enig oponthoud: de Duitse Zoll en politie vond het nodig om ons aan te houden en te controleren.

Vervolgens werd vrolijk verder gereden tot aan de lunch.

Deze werd genoten in een echt Pools wegrestaurant.





Na de lunch werd verder gereden naar ons hotel Amalia in Bydgoszcz. Hier kregen we de sleutels van onze mooie kamers. Na het avondeten volgden de laatste schaakinstructies door Ton Montforts voor het schaaktoernooi dat morgen begint. Wij hopen op een sportief en succesvol toernooi.



Euro-Szachy 2014 in Bydgoszcz (Polen)

Dag 4: Donderdag 1 mei

Opening schaaktoernooi



Na een heerlijk ontbijt gingen we met de bus naar de school waar het schaaktoernooi gehouden wordt. De officiële opening werd verricht door de directeur van de school.

Daarna volgde er zang en dans door jongeren.

Vervolgens was er een instructie door de hoofdscheidsrechter en begon het schaaktoernooi





Deze en de volgende pagina's geven een impressie van de eerste dag van het schaaktoernooi. Het waren enerverende wedstrijden tegen geduchte tegenstanders. De eerste ronde verliep voor ons team niet zo succesvol. Daarna had iedereen de zenuwen goed onder bedwang en werden de nodige wedstrijden gewonnen.







In de pauze was er koffie en gebak voor de leiding. Voor de jeugd waren er frisdrank en versnaperingen.

Tess was overgelukkig met het behalen van haar eerste overwinning in het buitenland.

Dit belooft veel goeds voor de dag van morgen!

Euro-Szachy 2014 in Bydgoszcz (Polen)

Dag 5: Vrijdag 2 mei

Schaaktoernooi; prijsuitreiking; afscheidsdiner



Met het geven van een hand aan de tegenstander werd de laatste dag van het schaaktoernooi begonnen.

Het was alweer een zeer enerverende dag met vijf schaakpartijen die de einduitslag van de competitie zouden bepalen. Iedereen was er klaar voor, maar ook gespannen.

Onderstaande foto's geven een goede impressie van deze laatste schaakronden.







Het einde van het schaaktoernooi met het schudden van de hand bij de laatste partij van onze delegatie. Daarna volgde de prijsuitreiking.

Stan behaalde een individuele prijs als beste van onze groep.

Het Poolse team behaalde de meeste prijzen.





Na de prijsuitreiking gingen we terug naar het hotel om ons op te maken voor het diner in de stad Bydgoszcz samen met de organisatie van het toernooi.

Hierbij een impressie van het afscheidsdiner met een speciale Poolse act. Pierre, Mike en Mika bedankten de organisatie namens de hele groep.



Euro-Szachy 2014 in Bydgoszcz (Polen)

Dag 6: Zaterdag 3 mei

Bezoek Bydgoszcz, boottocht en excursie



Na alle inspanning van de laatste dagen was er vandaag tijd voor ontspanning.

We begonnen met een bezoek aan het historisch centrum van de stad Bydgoszcz.

Hier werden we rondgeleid door een gids en maakten we een boottocht over de rivier.

Na de lunch werd een uitgebreid bezoek gebracht aan een dierentuin / attractiepark.





In het attractiepark gingen alle remmen los. Het kind in iedereen kwam boven!

Er waren overheerlijke wafels die voor iedereen onweerstaanbaar waren.

Ook was er een wip die door sommigen al jaren niet meer gezien was.





Het volgende attractiepark werd in vogelvlucht bezocht.

Het plezier was er niet minder om!







Na deze laatste ontspannende dag kijken we met veel plezier terug op een geslaagd schaaktoernooi en geweldige dagen in Bydgoszcz.

Terug in het hotel genoten we nog van een laatste maaltijd en namen alvast afscheid van onze gastheren.

We gingen alvast de koffers pakken, want morgen wordt vroeg vertrokken met een tussenstop in Berlijn.

Euro-Szachy 2014 in Bydgoszcz (Polen)

Dag 7: Zondag 4 mei

Vertrek vanuit Bydgoszcz richting Berlijn



Het was vanmorgen vroeg opstaan want we hadden een lange rit voor de boeg. Na het ontbijt werd afscheid genomen van onze Poolse vrienden en vertrokken we om 07.30 uur richting Berlijn.

Daar bezochten we in Potsdam de tuinen van het Paleis Sanssouci, vroeger de Residentie van Frederik de Grote.

Daarna vertrokken we naar Wandlitz waar we weer in de jeugdherberg sliepen. Van tevoren hadden we eerst nog ons afscheidsdiner in een restaurant aldaar.



Euro-Szachy 2014 in Bydgoszcz (Polen)

Dag 8: Maandag 5 mei

Terugreis naar Nederland vanuit Berlijn



Ons vertrek uit Wandlitz.

Eerst werd afscheid genomen van Thomas van Uden. Hij gaat vanuit Berlijn naar Rome om deel te nemen aan een Europees project.

In de bus werd opnieuw geschaakt, maar ook gewerkt aan de financiële verslaglegging.

Verder was er tijd voor ontspanning en door sommigen werd zelfs geslapen.





Ook was er nog tijd een maaltijd tijdens de pauze van de chauffeur. Daarna werd aan het laatste stukje van de reis begonnen. Ook nu werd er nog geschaakt.

De ouders werden onderweg gebeld en toen de bus bij Adelante arriveerde waren ze al aanwezig om iedereen welkom te heten. Na een laatste foto met Corinne Horndt ging iedereen voldaan naar huis.

