

Euro-Chess 2011

Berlijn - Bydgoszcz

van 27 april tot en met 4 mei



Op woensdag 27 april zijn wij om 8.00 uur 's morgens vertrokken vanaf Adelante Mytylschool te Valkenburg aan de Geul met aangepast vervoer van taxibedrijf Naseman. Onze chauffeur is ook deze keer weer Bert Kools.



Onderweg hebben we tijdens de rit verschillende schaakpartijen gespeeld. Ben van Uden heeft hierbij iedereen nog eens apart les gegeven.





Andres en Ben buigen zich over een moeilijke schaakstelling.



Na een goede reis bereikten we veilig de vriendelijke jeugdherberg in Liepnitzsee. Jongens konden zich heerlijk uitleven aan de speeltoestellen.

Wij wensen onze beste vriend Tim heel veel beterschap. Wij hopen, dat je de volgende keer erbij kunt zijn.



Euro-Chess 2011

Berlijn - Bydgoszcz

dag 2 Berlijn



Na een heerlijk ontbijt in de jeugdherberg ondernamen we de reis naar de "Mauerstadt" per trein en metro. In het KaDeWe (Kaufhaus des Westen) keken de jongens hun ogen uit.



Am Kurfurstendam namen we de zgn. Bus 100, een touristische rondgang langs alle hotspots in Berlin Mitte . Op verschillende plaatsen verlieten we de bus om wandelend de stad verder te verkennen. Ook een zonnig terras (met ijs en Apfelstrudel) werd natuurlijk zeer gewaardeerd.





Op de trappen van het theater van de Gendarmenmarkt, een van de mooiste pleinen van Berlijn, werd een groepsfoto gemaakt.

Anton en Jeroen in een zonovergoten Berlijn in de toeristische bus.



Felix volop in actie tijdens een Wii spel in het KaDeWe Berlijn.

Dit monument moet de bewoners van Berlijn en haar bezoekers herinneren aan de tijd na WO II. Toen werd Berlijn bestuurd door de 4 mogendheden, USA, Engeland, Frankrijk en Sovjet Unie.



Euro-Chess 2011

Berlijn - Bydgoszcz

dag 3 Berlijn



Vrijdag, 29 april,
reisden we per Strassenbahn
naar de Hackesche Hofe , een
uitgebreid complex met
verbonden binnenplaatsen met
fraaie gevels. Op de foto Ruben
in een winkel vol artikelen met
Ampelmännchen.



In de middagpauze hebben we
ons zelfgemaakte lunchpakket
aan de oevers van de Spree, in
het groene park Monbijoupark,

Tallose rondvaartboten
voeren ons voorbij,
voorbij aan Museeninsel.





Na een wandeltocht door het Museeninsel rust de groep uit in Lustgarten voor de Berliner Dom.

Het laatste programmapunt was een bezoek aan het DDR -museum aan de oever van de Spree.



Een bijzonder aardige gids gaf de jongeren een uitstekend beeld van de geschiedenis en wonen en werken in deze voormalige " communistische heilstaat" .

Andres, Anton en Jeroen op de achterbank van de Volvo van de laatste president van de DDR.



Euro-Chess 2011

Berlijn-Bydgoszcz

dag 4 Reis naar Bydgoszcz



Vrijdagavond, na onze terugreis naar de jeugdherberg in Liepnitzsee, kreeg Anton pijn aan zijn linkerbeen. Jeroen en Pierre brachten hem heelhuids “thuis”. Zaterdag, Koninginnedag, maakte Bert, onze chauffeur, de bus startklaar voor de reis naar Polen.



Onderweg hebben we enkele openingen bekeken en verschillende schaakopgaven gemaakt. Er was natuurlijk ook ontspanning door het spelen van een computerspelletje.





Onderweg naar Bydgoszcz vonden we een modern wegrerestaurant waar we een sobere maar heerlijke maaltijd genoten.

Eenmaal in Bydgoszcz werden we warm onthaald door onze gastheren. We werden ondergebracht in het internaat voor scholieren, die deze week vrij zijn.



Vervolgens kregen we een heerlijke maaltijd aangeboden: een eerlijke Italiaanse pasta.



Op de foto hiernaast Pierre met Piotr de organisator van het komende jeugdschaaktoernooi. Morgen begint dan eindelijk het schaaktoernooi!!!!



Euro-Chess 2011

Berlijn-Bydgoszcz

Dag 5 Bydgoszcz



Zondagmorgen 1 mei maakten we een excursie naar het astronomisch observatorium van de universiteit van Torun. Een enthousiaste gids vertelde over Copernicus, sterren- en planetenstelsels, optische en radiotelescopie.



Na een korte openingsceremonie begonnen meer dan 100 schakers aan hun toernooi. Vijf partijen stonden op het programma met een bedenktijd van 20 minuten voor elke speler.

De spanning was te snijden. In de speelzaal was het doodstil. Opperste concentratie.





Andres werpt een blik op de deelnemerslijst en stand.

Overzicht van de speelzaal van de schaaktalenten tot 18 jaar.



In de 5^{de} ronde moest Andres het opnemen tegen Jeroen.

's Avonds hebben we, traditiegetrouw, de ijssalon in Bydgoszcz onveilig gemaakt. Om tien uur ging het licht uit. Rust voor de schaakdag van morgen.



Euro-Chess 2011

Berlijn-Bydgoszcz

Dag 6 Bydgoszcz



Op maandag 2 mei stonden de laatste vier schaakpartijen op het programma. Wederom diepe concentratie, spanning en..... de vreugde van de overwinning.

Intensief en vermoeiend waren de 9 schaakronden. De techniek en tactiek, vooral van de Poolse jongeren, was imposant.



Onze jongeren hebben opnieuw speelroutine kunnen opdoen in dit toernooi. Ervaring welke ze goed kunnen gebruiken in de aanloop naar Euro-Chess 2012 in Adelante te Valkenburg aan de Geul.





De prijsuitreiking door de gastvrije toernooirecteur en de bekwame schaakscheidsrechter.

De Hollandse ploeg met schaaktrofee onder de Poolse en Europese vlag.



Na het toernooi maakten we een culturele excursie door de stad Bydgoszcz onder leiding van een stadsgids.

Ten slotte namens de hele groep dank aan onze Poolse vrienden. Piotr, Krystof and all the volunteers of Euro Szachy Talents 2011 thanks for your hospitality !!!!



Euro-Chess 2011

Berlijn-Bydgoszcz

Dag 7 terugreis naar Berlijn



Op dinsdag 3 mei namen we afscheid van onze Poolse vrienden. Maar eerst nog enkele impressies van het internationaal jeugdschaaktoernooi.



Op het podium de hoofdscheidsrechter met de Poolse, Nederlandse en Duitse vlag.

Onze jongeren hebben een verdienstelijk schaaktoernooi gespeeld. Adelante-schaakteam werd winnaar van de FairPlayCup van Bydgoszcz!





Bert brengt ons veilig naar Wandlitzsee.

Jeroen en Anton schaken in de bus, Andres kijkt toe.



Ook Felix en Ruben beginnen een schaakpartij.

Eindbestemming bereikt, de ruime en schone jeugdherberg aan het meer van Wandlitz. Hier de kamer van Andres, Jeroen en Anton.



Euro-Chess 2011

Berlijn-Bydgoszcz

Dag 8 terugreis naar Valkenburg aan de Geul



Op woensdag 4 mei vertrok de groep voor de laatste etappe vanuit de jeugdherberg Wandlitzsee bij Berlijn naar Houthem st.Gerlach.



Onderweg hebben we een van de vele Raststatten aan de Duitse Autobahn bezocht.



De pizzapunten waren erg populair.



Anton bedankt de groep voor de sfeervolle week.

Felix evalueert de afgelopen week waarbij het vrienden maken met leeftijdgenoten volop slaagde.



De afscheidsmaaltijd in Houthem St.Gerlach bij Hotel Lahaye.

Ben bedankt voor de inzet van alle schakers en onze chauffeur Bert Kools.



Internationaal Jeugdschaaktoernooi te Bydgoszcz

Van woensdag 27 april 2011 tot en met woensdag 4 mei 2011 heeft een schaakteam van Adelante Mytylschool deelgenomen aan een internationaal jeugdschaaktoernooi in het Poolse Bydgoszcz. Vijf jongens, allen lid van Dam- en Schaakvereniging "Houthem" (DSH), hebben een flinke dosis ervaring kunnen opdoen door te spelen tegen sterke Poolse en Duitse jeugdspelers.

Na een verdienstelijk toernooi, 9 schaakpartijen met een bedenktijd van 20 minuten per persoon, werd Adelante-schaakteam beloond met de Fair-Play-Cup.

Naast het schaaktoernooi maakten de schaakgroep diverse culturele excursies. Zo werd o.a. het beroemde astronomisch observatorium, Nikolaus Copernicus, in de omgeving van Torun bezocht. Een andere dag leidde een welbespraakte gids de groep jongens door de historische binnenstad van Bydgoszcz.

Al met al een zinvolle voorbereiding op Euro-Chess 2012 dat van 11 mei 2012 t/m 19 mei 2012 in Adelante te Valkenburg aan de Geul georganiseerd zal worden.

Voor de dagelijkse verslagen met foto's kunt U terecht op onze website :
www.eurochessfoundation.eu.

